

## Vraag het aan Morya



### Wees vriendelijk

“Je hoeft niet met iedereen bezig te zijn, je hoeft ook niet dienstbaar te zijn tegenover iedereen. Maar wat je doet, doe het vanuit je hart en dan worden de lasten van jouw schouders genomen en komt de vreugde in de plaats. Want het is door in verbondenheid te staan met God, met de Goddelijke Moeder, dat zowat alles mogelijk is in het leven, en dat kan je beseffen op een grootse manier.

Dat betekent ook dat er een luisterbereidheid is in je hart om een stukje mee te gaan met mensen, wie ze ook zijn. Zelfs als ze een moeilijk leven hebben of het zichzelf lastig maken, dat je zou kunnen denken: ‘in hun plaats zou ik het toch helemaal anders doen’ dan moet je niet denken: ‘ik moet ze opvoeden.’ Neen, ze worden opgevoed door het leven, maar jij kent wel die betrokkenheid en dat kan uiterst aangenaam zijn en dat mag ook.

Wees lief en vriendelijk, maar doe niet alles. Dat wil zeggen, als je voelt: ‘er is ergens een rem, een blokkade bij die ander, hij of zij wil wel maar ergens ook niet’, dus iemand komt met een probleem en vertelt erover, maar wil er zelf niets of weinig aan doen, dan kan je een klein ietsje geven, enkel om te tonen wat het ook kan zijn. Je zet jouw idee naast dat waarvan je ziet: ‘het is wel okay maar het kan beter.’

Kraak nooit iemand af, maar dan ook nooit. In de plaats kan je de methode van liefde aanwenden, dat je toont wat beter is, wat anders kan, wat eenvoudiger is, wat tijd gewonnen is, wat plezieriger is, leuker. Dat mag allemaal, want dan open je hen eigenlijk voor een nieuwe, grote wereld.”

Handwritten signature of M. Morya in blue ink.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Bezinning 9: Gelukkig durven zijn”  
(uit hoofdstuk 6: ‘Geborgen in de hand van God’) © Mayil.com

Datum: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Online advies nr. 505

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



-----  
-----